

Nieuwjaarsspeech

Jan Vanderhoeven, voorzitter CD&V Gooik

Beste leden, beste sympathisanten, beste vrijwilligers,

Dank jullie wel voor jullie komst.

Ik wil jullie eerst en vooral een bijzonder gelukkig nieuwjaar wensen, een bruisend 2019. En vooral, het klinkt cliché, maar het is o zo belangrijk, een goede gezondheid.

Voor we vooruit kijken naar 2019, loont het toch de moeite om even stil te staan bij wat we allemaal verwezenlijkt hebben afgelopen jaar. Want dat is toch heel wat.

Als ik het moet samenvatten, dan gebruik ik graag de metafoor van de slapende reus.

Ik denk dat niemand het mij kwalijk zal nemen als ik zeg dat het leek alsof onze afdeling een klein beetje in slaap gedommeld is.

Je kan het vergelijken met een zondagnamiddag wanneer je voor de televisie naar de cyclocross. Na 10 minuutjes rijdt MVDP weg en is alle spanning uit de wedstrijd. Je voelt je zo een beetje indommelen en je hebt dat gelukzalig gevoel waarbij je denkt: alles loopt goed, de wereld mag hier even aan mij voorbij gaan...

Wel dat hadden we ook wat in ons bestuur.

Alles liep goed, onze schepenen en burgemeester leverden goed werk. Maar er was misschien iets te veel het gevoel dat

Het allemaal wel vanzelf zal komen

Misschien wat te veel op automatische piloot

Misschien te weinig alert voor wat er allemaal aan het gebeuren was in de wereld, bijvoorbeeld op vlak van technologie, digitalisering, klimaat,..

En dat we misschien te weinig nieuwe mensen, jonge mensen nog konden overtuigen om zich bij ons te engageren

Maar aan de andere kant zien we dan weer dat

Als alle neuzen in dezelfde richting staan, dat we tot echt grootse dingen in staan

Dat onze afdeling echt een machine is, met ongelooflijk veel werkkraft en ongelooflijk veel talent

En dat is exact wat er afgelopen jaar gebeurd is.

We hebben nieuwe mensen kunnen aantrekken, ook heel jonge mensen

We zijn veel transparanter in onze werking dan vroeger

We hebben nieuwe communicatiekanalen omarmd zoals social media

We hebben een nieuwe branding gemaakt, onze partij een frisser imago gegeven

Getuige daarvan de locatie hier vandaag – kijk eens in wat een fris kader we hier zitten

We hebben kilo's pensen, steak en kroketten gegeten om onze verenigingen te steunen

We hebben huizen bezocht totdat de mensen ons bijna beu gezien waren

En het heeft geloond:

We hebben een resultaat gehaald waar maar weinigen hadden durven van dromen.

- **Onze partij boekte een winst van 3 zetels**, en steeg zodoende van 13 naar 16 zetels in de gemeenteraad ten opzichte van de verkiezingen in 2012;
- Dergelijk resultaat deed zich nooit eerder voor in de geschiedenis van onze gemeente. Nooit heeft een partij zoveel zetels gehaald in Gooik

Gooik werd zo niet enkel de parel van het Pajottenland, onze afdeling spant ook de kroon ver daarbuiten:

- **In het arrondissement Halle-Vilvoorde is CD&V Gooik immers de enige afdeling die er in geslaagd is een winst te boeken van 3 zetels.**
- In de gehele provincie Vlaams-Brabant moet CD&V Gooik enkel de bevriende collega's van CD&V Zoutleeuw laten voorgaan, die een winst lieten noteren van 4 zetels.

Ik mag hopen dat ze ook in Brussel gezien hebben tot wat wij hier in Gooik in staat zijn. En dat er wat meer geluisterd wordt naar wat we in Gooik allemaal te vertellen hebben.

En ik wil jullie daar van harte voor bedanken

In de eerste plaats alle 21 kandidaten die zich wekenlang gesmeten hebben voor onze partij

Onze vele vrijwilligers

Onze familieleden die we af en toe een beetje verwaarloosd hebben

En enkele mensen in het bijzonder die ongelooflijk hard gewerkt hebben achter de schermen:
Johan, Tim, Pascal

Verkiezingen, dat betekent helaas ook dat we van enkele mensen moeten afscheid nemen.

En ik zou dan ook heel graag enkele mensen in de bloemetjes zetten: bedanking afscheidnemende raadsleden

Beste mensen,

Voor ik het woord doorgeef aan Michel en Minister Geens, wil ik jullie toch ook graag nog een korte politieke boodschap meegeven.

En die boodschap laat zich ook heel gemakkelijk samenvatten

Het is een spreuk van de Franse filosoof Voltaire uit de roman *Candide* en ze klinkt als volgt:

"Il faut *cultiver son jardin*."

We moeten ons eigen tuintje bewerken.

We leven in de best mogelijke wereld

En ja, we staan voor belangrijke uitdagingen. Klimaat, migratie om er maar twee te noemen

En we weten niet altijd goed hoe we daar moeten met omgaan

Sommige politici spelen handig in op die onzekerheid, ze cultiveren als het ware de sluimerende angst die er leeft bij de mensen, door hen nog meer op te juttten, door te beweren dat asielzoekers onze sociale zekerheid bedreigen

Of ze leggen bij de minste tegenslag de verantwoordelijkheid bij de ander.

Het is de schuld van de migranten

Ze pakken onze kerstmarkt ook al af

En onze lijnbus kan zelfs al niet meer tot het Noordstation rijden

Of het is de schuld van de Walen

Of van de socialisten

Of ze smalend over mensen die wel geëngageerd in het leven staan

Wie vluchtelingen opvang thuis geeft, is bijna een crimineel

Of als 12.000 onschuldige scholieren op straat komen voor het klimaat, dan wordt daar heel klein over gedaan en wordt hen verweten dat zij zelf Ryanair nemen voor 20 euro of dat zij een verloren generatie zijn. Neen, het zijn verdekke wijzelf die reeds jarenlang schuldig verzuim plegen!

Het enige goede antwoord op die onzekerheid is wat Voltaire schreef: Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin.

Wij moeten zelf iets van de wereld en ons leven maken.

We kunnen wel het tuintje van ons eigen leven bewerken. En we zijn allemaal in staat om een klein stukje van de wereld te veranderen.

En dat is wat wij zullen blijven doen

Met ons schepencollege, Lieven als voorzitter van de GR, met het bijzonder comité voor de sociale dienst, met Jonas als fractieleider, en met Michel Doomst als onvolprezen burgemeester

Ik dank u,